

# 19 daags feest van Núr / Licht

Vrijdag 4 juni 2021 19.30 uur  
Programma samenstelling: Diny Ebink



1 O Mensenzoon!

Gij zijt Mijn rijk en Mijn rijk vergaat niet, waarom vreest gij uw ondergang? Gij zijt Mijn licht en Mijn licht zal nimmer worden gedoofd, waarom vreest gij uw uitdoving? Gij zijt Mijn glorie en Mijn glorie verbleekt niet. Gij zijt Mijn kleet en Mijn kleet zal nimmer verslijten. Volhard in uw liefde voor Mij, dat gij Mij kunt vinden in het rijk van heerlijkheid.

*Baha'u'llah, De Verborgene Woorden, p. 9*

2. De bloem heeft licht nodig zodat zij vrucht zal dragen; de mens heeft het licht van de Heilige Geest nodig en de hoeveelheid licht in de gehele schepping is evenredig verdeeld over de verschillende rijken.

'Abdu'l-Bahá, Divine Philosophy, blz. 111

Voorlopige vertaling

3. Alle verlichting van onze planeet is ontstaan of komt voort uit het zonnestelsel.

Op dezelfde manier moet er in het geestelijke rijk van intelligentie en idealisme een middelpunt van verlichting zijn, en dat middelpunt is de eeuwige, altijd schijnende Zon, het Woord van God. De lichten ervan zijn de lichten van werkelijkheid, die op de mensheid hebben geschinen, daarbij het rijk van denken en zeden verlichtend, de weldaden van de goddelijke wereld verlenend aan de mensen.

*'Abdu'l-Bahá, Foundations of World Unity, blz. 11*

*Voorlopige vertaling*

4. Het belangrijkste is om de spiegels van de harten te poetsen zodat zij verlicht en ontvankelijk worden voor het goddelijke licht. Het ene hart kan het vermogen om de spiegel te poetsen bezitten; een ander is bedekt en verduisterd door het stof en de rommel van deze wereld.

*'Abdul-Baha, The Promulgation of Universal Peace, blz. 14-15.*

*Voorlopige vertaling*

5. Hoe kunnen mensen het licht begrijpen?  
Hoewel de stralen van de zon elke donkere  
hoek van de aarde verlicht, toch kunnen de  
blinden geen deel hebben aan haar glorie, en  
ofschoon de regen van hemelse genade in  
stromen over de hele aarde neerkomt, zal geen  
heester of bloem op een dor land tot bloei  
komen.

*'Abdu'l-Baha, Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá, nr.  
160, blz. 191-192*



"Ray of Light" by Christopher Faizi



6. O kinderen van begrip! Als het ooglid, hoe dun ook, de mens kan verhinderen de wereld en al wat erin is te zien, bedenk dan eens wat er gebeurt als de sluier van hebzucht over zijn innerlijk oog valt. Zeg: O mensen! Het duister van hebzucht en afgunst vertroebelt het stralen van de ziel net zoals de wolken het licht van de zon tegenhouden. Zou iemand met een opmerkzaam oor naar deze woorden luisteren, dan zal hij de vleugels van onthechting ontvouwen en moeiteloos naar de sfeer van waar begrip opstijgen.

*Bahá'ú'lláh, The Tabernacle of Unity/De Tabernakel van Eenheid, blz. 7-8 Voorlopige vertaling*

7. Daarom, o broeder, ontsteek met de olie van wijsheid de lamp van de geest in de binnenkamer van uw hart en bescherm deze lamp met de ballon van begrip, opdat de adem van de ongelovige haar vlam niet kan uitdoven noch haar helderheid verzwakken. Zo hebben Wij de hemelen van uiting verlicht met de pracht van de Zon van goddelijke wijsheid en begrip, opdat uw hart vrede moge vinden en gij zult behoren tot hen die op de vleugelen van zekerheid omhoog zijn gewiekt naar de hemel van de liefde van hun Heer, de Albarmhartige.

*Bahá'u'lláh, Kitáb-i-Iqán/  
Het Boek van Zekerheid, blz. 39-40*

8. Laat elk van Gods geliefden zijn aandacht erop richten om de barmhartigheid van de Heer voor de mensheid te zijn; om de genade van de Heer te zijn. Laat hem goed zijn voor iedere persoon wiens pad hij kruist en hem van dienst zijn. Laat hem het karakter van alle mensen verbeteren en hun verstand op nieuwe zaken richten. Op deze wijze zal het licht van goddelijke leiding uitstralen en zullen de weldaden van God de mensheid koesteren.

Want liefde is licht, in welk huis het ook schijnt en haat is duisternis, ongeacht de plek waar deze zich zou nestelen.

*'Abdu'l-Baha Selections from The Writings of 'Abdu'l-Bahá  
blz. 3 Voorlopige vertaling*

9. O mijn God! O mijn God! Waarlijk, deze dienaren keren zich tot U, Uw koninkrijk van Barmhartigheid aanroepend. Zij zijn waarlijk aangetrokken tot Uw heiligheid en in gloed gezet met het vuur van Uw liefde, en zoeken bekrachtiging uit Uw wonderbare koninkrijk en hopen Uw hemels rijk te bereiken. Waarlijk, zij verlangen naar de uitstorting van Uw gaven, en zoeken het licht van de Zon der Werkelijkheid. O Heer! Maak hen tot helder schijnende lampen, tekenen van barmhartigheid, vruchtbare bomen en stralende sterren.

Mogen zij voorwaarts treden in Uw dienst en met U verbonden worden door de sterke banden van Uw liefde, vol verlangen naar het licht van Uw gunst. O Heer! Maak hen tot tekenen van leiding, standaarden voor Uw onsterfelijk koninkrijk, golven van de zee van Uw genade, weerspiegelingen van het licht van Uw majesteit.

Waarlijk, Gij zijt de Edelmoedige! Waarlijk, Gij zijt de Barmhartige! Waarlijk, Gij zijt de Dierbare, de Geliefde.

*'Abdu'l-Bahá, gebed*



Shine your light on me