

Meditatie eenheidsfeest Masá'il / Vragen 12 dec. 2023

Muziek: O My Lord, Grant Hindin Miller (2.40) gebed 'Abd.: O God! breng dit kindje groot...

1 Dit is de dag waarop de wijze het advies van deze Verguisde zou moeten zoeken en Hem die de Waarheid is vragen welke dingen bevorderlijk zijn voor de glorie en de rust der mensen.

*Bahá'u'lláh, Epistle To The Son Of The Wolf) blz. 120
Voorlopige vertaling*

2. Beschouw de wereld als het menselijk lichaam, dat door verschillende ziekten geplaagd wordt en waarvan de genezing afhangt van het harmoniëren van alle samenstellende elementen. Verzamelt u rondom datgene wat Wij u hebben voorgeschreven en bewandel niet de wegen van hen, die tweedracht scheppen.

*Bahá'u'lláh, Epistle to the Son of the Wolf/Brief aan de Zoon van de Wolf.
Voorlopige vertaling*

3. Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat alle mensen ter wereld, tot welk ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit één hemelse Bron en de onderdanen zijn van één God.

Hetgeen God heeft geuit, is een lamp waarvan het licht bestaat uit deze woorden: Gij zijt de vruchten van één boom en de bladeren van één tak. Verkeert met elkander in de grootste liefde en eendracht, als ware vrienden en kameraden. Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten. De ene ware God, Hij die alle dingen kent, getuigt van de waarheid van deze woorden.

Spant u in om deze alles overtreffende en hoogste staat te bereiken, een staat welke de bescherming en veiligheid van de gehele mensheid kan verzekeren. Dit doel overtreft ieder ander doel en dit streven gaat alle streven te boven.

Uit: Geschriften van Baha'u'llah.

4. Tegenwoordig kan niets dan de macht van God die de werkelijkheden der dingen omvat, de gedachten, de hoofden, de harten en de geesten onder de schaduw van één Boom bij elkaar brengen. Hij is de machtige in alles, de opwekker van zielen, de behoeder en de heerser van de wereld der mensheid. God zij geprezen heeft het licht van het Woord van God alle gebieden beschenen en vanuit alle sekten, gemeenschappen, naties, stammen, volkeren, religies en kerkgenootschappen hebben zielen zich verzameld onder de schaduw van het Woord van Eenheid en zijn in de meest intieme kameraadschap met elkaar verenigd en tot harmonie gekomen.

'Abdu'l-Bahá, Tafel aan Den Haag blz.19

Muziek: The Beech tree, Caroline Shaw e.a.(2.08)

5. O Gij die uw gelaat naar God keert! Sluit uw ogen voor al het overige en open ze voor het rijk van de Alglorierijke. Vraag al wat u verlangt aan Hem alleen; wat u ook nastreeft, vraag er Hem alleen om. Met een enkele blik willigt Hij honderdduizend verwachtingen in, met een enkele oogopslag heelt Hij ontelbaar veel ongeneeslijke ziektes, in het voorbijgaan legt Hij balsem op elke verwonding, met een lichte wenk verlost Hij de harten van de ketenen van verdriet. Hij doet zoals Hij doet, en waar zouden wij elders ons heil zoeken.

*'Abdu'l-Bahá, Selections from The Writings of 'Abdu'l-Bahá, nr. 22, blz. 51
Voorlopige vertaling*

6. Wij vragen U, o Gij Geliefde des harten en Hoop der geliefden, ons rein en zonder begeerte te doen zijn, Uw gebod nakomende en onze vervaagde genoegens achterlatend om Uw welbehagen te zoeken. O God, tooi ons met het kleed van Uw voortreffelijkheid en verlicht ons met het licht van onthechting. Sta ons bij, o God, met de Scharen van wijsheid en welsprekendheid om Uw Woord onder Uw volk te verspreiden en Uw gebod onder Uw dienaren na te leven. In Uw hand rusten de teugels van al hetgeen bestaat. Gij zijt de Almachtige. Er is geen God dan Gij, de Vergevende, de Liefderijke.

Bahá'u'lláh, Gebed

7. O Gij barmhartig God! O Gij die machtig en krachtig zijt! O Gij allervriendelijkste Vader! Deze dienaren zijn bijeengekomen, keren zich tot U, smeken aan Uw drempel en verlangen naar Uw oneindige milddadigheid volgens Uw grootse belofte. Zij hebben geen ander doel dan Uw welbehagen. Zij hebben geen andere bedoeling dan het dienen van de wereld der mensheid.

O God! Laat dit gezelschap stralen. Maak de harten mild. Schenk de gaven van de Heilige Geest. Begiftig hen met hemelse kracht. Zegen hen met hemels verstand. Vergroot hun oprechtheid, zodat zij zich volkomen nederig en boetvaardig tot Uw koninkrijk mogen wenden en zich inzetten voor dienstbaarheid aan de wereld der mensheid. Moge ieder een stralende kaars worden. Moge ieder een fonkelende ster worden. Moge ieder prachtig van kleur en welriekend van geur worden in Gods koninkrijk.

O vriendelijk Vader! Verleen Uw zegeningen. Zie niet naar onze tekortkomingen. Beschut ons onder Uw bescherming. Denk niet aan onze zonden. Heel ons met Uw genade. Wij zijn zwak; Gij zijt machtig. Wij zijn arm; Gij zijt rijk. Wij zijn ziek; Gij zijt de Geneesheer. Wij zijn behoeftig; Gij zijt zeer vrijgevig.

O God! Omgeef ons met Uw voorzienigheid. Gij zijt de Krachtige. Gij zijt de Gever. Gij zijt de Weldadige.

'Abdu'l-Bahá Gebed

Muziek: De Frou oan it Finster, Nynke Laverman (tekst Slauerhoff)

Nea giet de poarte iepen. Te heech foar har it finster Om mear te sjen fan d' ierde as in fiere dize: It wetter, yn blauwe bôgen, omearmet it bosk en glinstert Mei reeën dy't rank en fûgels dy't read út grien ferrize. Fan it libben kin sy neat beskriuwe, Mar moai moat it wêze, want fjoerich baarnt der in begearen; In langstme om earmen te fielen en lippen te priuwen. Har tútsjen fynt neat as d'eigen skouder: rûn en koel en tear