

Meditatie Negentien-daags-feest van Mashiyyat / Wil

26 september 2023

Muziek: Amir Haghighi, Masnavi (4.57 min)

1 God getuigt dat er geen ander God is buiten Hem, de Genadige, de Welbeminde. Alle genade en milddadigheid zijn van Hem. Aan een ieder die Hij wil geeft Hij al wat Hij wenst. Hij is, waarlijk, de Almogende, de Almachtige, de Helper-in-Nood, de Bij-Zich-Bestaande.

Baha'u'llah, Bloemlezing , p. 49

2. የዓለም ቁራኛ ባረያ ሆይ!

ብዙ ማለዳዎች የፍቅራዊ ደግነቴ ልዝብ ነፋስ ባንተ ላይ ነፍሶ በግዴላሽነት አልጋ ላይ በከባድ እንቅልፍ ተውጦህ አገኘህ። ከዚያም ስለአሳዘኙ ሁኔታህ በዋይታ ወደ መጣበት ተመለሱ።

3. O soan fan de Ierde! As jo My begeare, sykje gjinien útsein My; en wolle jo Myn skintme oansjen, slút jo eagen foar de wrâld en al itjinge deryn is; want Myn wil en de wil fan in oar kinne likemin as wetter en fjoer yn ien hert wenje.

Bahá'u'lláh, Ferburgen Wurden, P 31 (net offisjele oersetting)

3. Het is niet voldoende dat een gelovige de leringen slechts accepteert en ze in acht neemt. Hij moet bovendien het gevoel van vergeestelijking aankweken en dit kan hij hoofdzakelijk bereiken door middel van gebed. Het Bahá'í-geloof is, net als alle andere goddelijke religies, in zijn fundament mystiek van aard. Het voornaamste doel ervan is de ontwikkeling van het individu en de samenleving door het verwerven van geestelijke deugden en vermogens. De ziel van de mens moet eerst gevoed worden. En gebed kan het beste in dit geestelijke voedsel voorzien.

Shoghi Effendi brief 8 december 1935 aan een gelovige

4. Moet werk een vorm van gebed zijn?

'Abdu'l-Bahá: 'Ja. In het Bahá'í Geloof worden kunsten en wetenschappen, evenals alle ambachten tot aanbidding gerekend. De mens die naar zijn beste vermogen een stuk schrijfpapier maakt en al zijn krachten gewetensvol concentreert op een perfecte uitvoering ervan, looft God. Kortom, alle inspanning die de mens zich getroost uit de volheid van zijn hart is aanbidding, als ze door de edelste motieven wordt ingegeven en de wil om de mensheid te dienen. Dit is aanbidding: de mensheid dienen en de noden der mensen lenigen. Dienstbetoon is gebed.

Abdu'l-Baha, Toespraken in Parijs, p. 199

5. Wij hopen dat, zo God wil, de koelte van genade mag waaien en de goddelijke Lente de boom van het bestaan mag tooien met het kleed van een nieuw leven, zodat wij de geheimen van goddelijke Wijsheid mogen ontdekken en, door Zijn voorzienigheid, onafhankelijk gemaakt mogen worden van de kennis aller dingen.

Bahá'u'llah, Kitab-i-Iqan/Het Boek van Zekerheid, blz. 70

Muziek: Lorne Balfa, Inlove with the mind (2.56 min)

6. Verheerlijkt, verheerlijkt, zijt Gij, o mijn God! Hoe kan ik ooit hopen op te mogen stijgen in de hemel van Uw meest heilige Wil, of toegang te verkrijgen tot het tabernakel van Uw Goddelijke kennis, terwijl ik weet dat het verstand van de wijzen en de geleerden niet bij machte zijn om de geheimen te doorgronden van het werk Uwer handen -- een werk dat in zichzelf slechts een schepping van Uw wil is?

Bahá'u'lláh, Prayers and Meditations, Gebed 58, blz. 70

7. O volk Gods! Houdt u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw denken gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzaam leven en een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. Houdt u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbeperkte Wil voor een ieder van u uitkoos.

Baha'u'llah, Bloemlezing, p. 60

8. Verkeert met de volgelingen van alle religies in een geest van vriendelijkheid en kameraadschap". Al wat de mensenkinderen ertoe heeft gebracht elkander te mijden en onenigheid en verdeeldheid onder hen heeft veroorzaakt, is door de openbaring van deze woorden nietig verklaard en afgeschaft. Met het doel de wereld van het bestaan te veredelen en 's mensen geest en ziel te verheffen, is uit de hemel van Gods Wil neergezonden hetgeen het doeltreffendste middel is voor de opvoeding van de gehele mensheid. De diepste zin en volmaaktste uitdrukking van al hetgeen de volkeren eertijds hebben gezegd of geschreven, is door middel van deze machtigste Openbaring neergezonden uit de hemel van de Wil van de Albezittende, de eeuwige God. Vroeger is geopenbaard: "Liefde voor het vaderland is een bestanddeel van het Godsgeloof". De Tong van verhevenheid heeft echter ten tijde van Zijn manifestatie verkondigd: "Men beroeme zich er niet op zijn vaderland lief te hebben, doch stelle er een eer in de wereld lief te hebben". Door de kracht die door deze verheven woorden vrijkwam, heeft Hij aan de vogels der mensenharten een frisse impuls en een nieuwe richting gegeven en ieder spoor van voorbehoud en beperking uit Gods Heilig Boek gewist...

Baha'u'llah, Bloemlezing, p. 61

9. O mijn Heer, maak mij bereid U onder alle omstandigheden te dienen en me te bewegen in de richting van het vereerde heiligdom van uw Openbaring. "Laat mij, indien het U behaagt, als een teer kruid groeien in de weiden van Uw genade, opdat de zachte bries van Uw wil mij mag opwekken en doen buigen in overeenstemming met Uw behagen, op zulk een wijze dat mijn beweging en mijn rust geheel door U worden geleid.

Bahá'u'lláh, Prayers and Meditations, gebed 150, blz. 183

Muziek: Joan Baez, God is God (3.29)