

MEDITATIE HEENGAAN VAN 'ABDU'L-BAHÁ 2022-11-28

Muziek: Abha, Joel Grainger (2.35)

1 Alle lof, o mijn God, zij U die de bron zijt van alle glorie en majesteit, van grootheid en eer, van soevereiniteit en heerschappij, van verhevenheid en genade, van ontzag en macht. Al wie Gij wilt doet Gij de Allergrootste Oceaan naderen, en al wie Gij verkiest verleent Gij de eer Uw Aloude Naam te erkennen. Van allen die in de hemel en op aarde zijn kan niemand de werking van Uw soevereine wil weerstaan. In alle eeuwigheid heerste Gij over de gehele schepping en Gij zult voor immer voortgaan Uw heerschappij over al het geschapene uit te oefenen. Er is geen ander God dan Gij, de Almachtige, de Verhevenste, de Almogende, de Alwijze. Verlicht, o Heer, het gelaat van Uw dienaren, opdat zij U kunnen aanschouwen, zuiver hun hart, opdat zij zich tot het hof van Uw hemelse gunsten kunnen wenden en Hem erkennen die de manifestatie is van Uzelf en de dageraad van Uw Essentie. Waarlijk, Gij zijt de Heer aller werelden. Er is geen God dan Gij, de Onbeperkte, de Albeheerser. ~

Bahá'u'lláh, gebed

2. Het overlijden van 'Abdu'l-Bahá door Shoghi Effendi en Lady Blomfield

Het nieuws van het overlijden van 'Abdu'l-Bahá' op 28 november 1921 inspireerde een ongekende gebeurtenis van eenheid onder de joodse, christelijke, islamitische en Druzische gemeenschappen van Haifa. De begrafenis van 'Abdu'l-Bahá, "een begrafenis zoals Palestina die nog nooit had gezien", trok "niet minder dan tienduizend mensen... die elke klasse, religie en ras in dat land vertegenwoordigen". "Een grote menigte," schreef de Britse Hoge Commissaris, "had zich verzameld, rouwend om Zijn dood, maar ook blij voor Zijn leven." De gouverneur van Jeruzalem schreef in die tijd ook een beschrijving van de begrafenis: "Ik heb nog nooit zo'n eensgezinde uitdrukking van spijt en respect gekend als door de volslagen eenvoud van de ceremonie werd voortgebracht." "De kist met het stoffelijk overschot van 'Abdu'l-Bahá werd tot Zijn laatste rustplaats op de schouders van Zijn geliefden gedragen.... De lange stoet van rouwenden, te midden van de snikken en kreunen van menig rouwend hart, baande zich een langzame weg naar boven op de hellingen van de berg Karmel naar het Mausoleum van de Báb... Dicht bij de oostelijke ingang van het Heiligdom werd de heilige kist op een tafel geplaatst en, in aanwezigheid van die uitgestrekte menigte, leverden negen sprekers, die de Moslim, de Joodse en Christelijke gemeenschap vertegenwoordigden hun begrafenistoelagen. De kist werd vervolgens naar een van de kamers van het heiligdom gebracht en daar, droevig en eerbiedig, naar zijn laatste rustplaats gebracht in een gewelf dat grenst aan dat waarin de overblijfselen van de Báb werden gelegd "

(Herinneringen van de heer Aziz Yazdi aan 'Abdu'l-Bahá's begrafenis. De heer Aziz Yazdi woonde op 12-jarige leeftijd in Akka en was bij de begrafenis in 1921. (Interview heeft plaatsgevonden in Hawai).

Muziek: Prayer for Departed, Behzad Khoshmashrab (3.27)

3. Toespraak van 'Abdu'l-Bahá in de Verenigde Staten

O gij die de uitverkorenen zijt van het Abhá Koninkrijk! Prijst gij de Heer der Heerscharen, omdat Hij, al rijdend op de wolken, naar de aarde is gekomen vanuit het onzichtbare hemelrijk, zodat Oost en West zijn verlicht door de glorie van de Zon van Waarheid, en de roep van het Koninkrijk is aangeheven, en de herauten van het rijk daarboven, met melodieën van de Manifestaties, de blijde tijdingen zongen van de komst van de Beloofde. Plots sidderde de hele wereld van bestaan van vreugde, maar de mensheid, zoals de Messias had gezegd, bleef in slaap: want de dag van de Manifestatie, toen de Heer der Heerscharen afdaalde, vond hen omhuld in de sluimer van onwetendheid. Zoals Hij zegt in het Evangelie, Mijn komst is als een dief in het huis en de eigenaar die het niet ziet.

Vanuit de gehele mensheid heeft Hij jullie gekozen en jullie ogen geopend naar het gidsende licht en jullie oren afgestemd op de muziek van het Gezelschap daarboven; en gezegend door overvloedige genade zijn jullie harten en zielen opnieuw geboren. Dankt u en zegent u God dat de hand van oneindige giften deze met edelstenen bezette kroon op jullie hoofden heeft gezet, deze kroon welks schitterende juwelen tot in de eeuwigheid zullen flikkeren en fonkelen.

Om Hem daarvoor te danken, spant gij u in en kiest voor uzelf een nobel doel. Gehoorzaamt gij de leringen van God door de kracht van geloof, en laat al uw daden in overeenstemming zijn met Zijn wetten. Leest gij de Verborgene Woorden, denk na over de betekenissen die daarin verscholen liggen en handel daar in overeenstemming naar. Lees aandachtig de Tafelen van Tarazát (Ornamenten), Kalímát (Woorden van het Paradijs), Tajallíyyát (Schitteringen), Ishráqát (Pracht), en Bishárát (Blijde Tijdingen), en sta op terwijl gij wordt uitgenodigd tot de hemelse leringen. Wij hopen dat eenieder van u als een kaars mag zijn wiens licht het centrum van aantrekkingskracht is bij bijeenkomsten, en moge vanuit u, als ware u een bloembed, zoete geuren worden verspreid.

Brengt gij een geraas in beweging, zoals een bulderende zee; regen de hemelse genade neer, zoals een overvloedige wolk. Verhef uw stem en zing de liederen van het Abhá Koninkrijk. Blust gij de oorlogsvuren, hef hoog de vredesbanieren, werk aan de eenheid van de mensheid en bedenk goed dat religie het kanaal van liefde is voor alle mensen. Weest gij u bewust dat de mensheid de schapen zijn van God en Hij hun liefhebbende Herder is, dat Hij teder zorgt voor al Zijn schapen en hen van voedsel voorziet in Zijn eigen groene weiden van genade en hen te drinken geeft vanuit de bron van leven. Dit is de weg van de Heer. Zo zijn Zijn zegeningen. Zo, vanuit Zijn leringen, is Zijn voorschrift van de eenheid van de mensheid.

De poorten van Zijn zegeningen zijn wijd geopend en Zijn tekenen breed geopenbaard en de glorie van waarheid is opgestaan; de zegeningen zijn onuitputtelijk. Beseft gij u de waarde van deze tijd. Streeft ernaar met heel uw hart, verhef uw stem en schreeuw, totdat deze donkere wereld wordt gevuld met licht, en deze nauwe schaduwplaats zich verbreedt, en deze stofhoop van een vluchtig moment wordt veranderd in een spiegel voor de eeuwige tuinen van de hemel, en deze wereld haar deel van de hemelse genade mag ontvangen.

Agressie zal dan afbrokkelen en alles dat bijdraagt aan verdeeldheid zal worden vernietigd, en het bouwwerk van eenheid wordt opgericht, opdat de Gezegende Boom haar schaduw mag werpen over Oost en West, en het Tabernakel van de eenheid van de mensheid gesticht mag worden op de hoogste toppen, en de vlaggen die symbool staan voor liefde en broederschap wereldwijd wapperen aan hun palen, totdat de zee van waarheid haar golven hoog optilt, en de aarde de rozen en zoete kruiden van zegeningen zonder einde zal voortbrengen, en van pool tot pool het Abhá Koninkrijk zal worden.

Dit zijn de raadgevingen van `Abdu'l-Bahá. Het is mijn hoop dat gij uit de giften van de Heer der Heerscharen de geestelijke essentie zult worden en de ware uitstraling van de mensheid, waarbij alle harten verbonden worden met banden van liefde; dat gij door de kracht van het Woord van God de doden die nu in de graven liggen van hun zinnelijke verlangens tot leven zult wekken; dat gij met de stralen van de Zon van Waarheid het zicht zal herstellen van hen wiens innerlijk oog blind is; dat gij de geestelijke genezing zult brengen aan hen die geestelijk ziek zijn. Deze dingen hoop ik voor u, voortkomend uit de vrijgevigheid en de giften van de Geliefde.

Te allen tijde spreek ik over u en gedenk u. Ik bid tot de Heer, en met tranen in de ogen verzoek ik Hem om al deze zegeningen op u neer te laten regenen, uw harten te verblijden, en uw zielen gelukkig te maken, en u uitbundige vreugde en hemelse verrukkingen te verlenen...

O Gij liefdevolle Voorziener! Deze zielen hebben gehoor gegeven aan de oproep van het Koninkrijk en staarden naar de glorie van de Zon van Waarheid. Zij zijn opgestaan naar de verfrissende hemelen der liefde; zij bewonderen Uw wezen, en zij aanbidden Uw schoonheid. Zij hebben zich tot U gekeerd, samen sprekend over U, op zoek naar Uw verblijfplaats, en dorstend naar de wateren van Uw hemels rijk.

Gij zijt de Gever, de Schenker, de Immer-liefhebbende.

(Ongeautoriseerde vertaling)

Muziek: Paradise Road, Rose Edwards (1.40)

4. O Gij meedogend Heer, Gij die vrijgevig en bekwaam zijt! Wij zijn Uw dienaren die door Uw voorzienigheid worden beschut. Laat Uw blik van genegenheid op ons rusten. Schenk onze ogen licht, onze oren gehoor, en ons hart begrip en liefde. Breng onze ziel vreugde en geluk met Uw blijde tijdingen. O Heer! Wijs ons het pad naar Uw koninkrijk en doe ons allen herleven met de adem van de Heilige Geest. Verleen ons eeuwig leven en bekleed ons met oneindige eer. Verenig het mensdom en verlicht de wereld der mensheid. Mogen wij allen Uw pad volgen, naar Uw goedertierenheid verlangen en naar de mysteriën van Uw koninkrijk zoeken. O God! Verenig ons en verbind onze harten met Uw onverbreekelijke band. Waarlijk, Gij zijt de Gever, Gij zijt de Vriendelijke en Gij zijt de Almachtige. ~

'Abdu'l-Bahá, gebed

Muziek: Be as I am, Adib Reyhani (3.53)